

NYHEDSBREV

fra

Hospice Støtteforening i Århus

April 2005

Ordinær Generalforsamling

holdes i sognegården ved Møllevangskirken

tirsdag 24. maj 2005 klokken ca. 20.45

efter offentligt møde, som begynder klokken 19.00

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Budget
7. Fastsættelse af kontingent for 2006
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Karla Gosvig, Karen Margrethe Sørensen og Rosa Poulsen er på valg)
9. Valg af 2 suppleanter (Vini Madsen og Lene Juhl Kofod er på valg)
10. Valg af revisor
11. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 15. april 2005

Offentligt hospicemøde

holdes tirsdag den 24. maj 2005 klokken 19.00 i
sognegården ved Møllevangskirken

Hospice Fyn – fra vision til realitet

Chefkapelmester Børge Wagner, Odense,
formand i den selvejende institution Hospice Fyn
kommer og fortæller

Et smukt farvel

*Karen Baskjær var i 38 år gift
med John, som døde på Hospi-
ce Søholm 19. marts 2004.*

*Efter 24 års ansættelse ved
Tranbjerg kirke har hun i vin-
ter sluttet sit arbejde.*

Karen Baskjær var kirketjener.

For lidt mere end et år siden flyt-
tede jeg sammen med min mand
ind på en stue på Hospice Sø-
holm, et ophold der kom til at
vare i 17 døgn.

Når jeg i dag tænker på disse
døgn, kan jeg kun føle taknem-
melighed for, at vi var blandt de
heldige, der fik lov til at være der

sammen. Det kom til at betyde alt for os begge to. Jeg føler næsten, vi
vandt en stor gevindst ved at være blandt de heldige, der fik et sådant
tilbud.

Vi havde begge to forestillet os, at vi skulle blive i vores eget hjem. Vi
havde heldigvis også talt om, at hvis dette ikke var muligt, ville vi sige
ja tak til et ophold på hospice.

Efter et længere ophold på hospitalet, glædede vi os begge to til at
være hjemme. Vi havde virkelig en tro på, at vi ville få en god tid sam-

men, ja en god lang ferie havde vi vel forestillet os.

Vi fik al den støtte fra døgnplejen og Det Palliative Team, som man kan ønske sig. Men opgaven blev for stor, så efter kun 10 døgn gik turen atter til hospitalet.

Vi havde som tidligere nævnt talt om, at hvis det blev nødvendigt og hvis muligheden var der, ville vi tage imod et ophold på hospice, men vi havde vist ikke helt tænkt tanken til ende. Heldigvis var vi i kontakt med en meget dygtig læge, som kunne se, vi havde brug for hjælp.

Hospice Søholm ligger i meget smukke omgivelser med naturen lige uden for døren og alle, som er ansat på hospice, gør alt hvad der er menneskligt muligt for at give dagene et godt indhold. Altid er de parate med omsorg og klar til at hjælpe, så der bliver plads til gode oplevelser.

Jeg husker specielt en dag, jeg havde fået øje på en lille frø, som var på vej op i fuglehuset, der var placeret lige uden for vores vindue. Du skal se frøen, John, sagde en meget venlig sygeplejerske. Selvom pladsen var trang, blev hun ved med at skubbe sengen, så det var muligt for John at følge, hvordan den lille fyr arbejdede for at komme op.

Opholdet på hospice kom til at betyde noget meget værdifuldt for os. Det gav os ro og fred i sindet, og jeg er ikke i tvivl om, at det er medvirkende til, at vi i vores lille familie i dag tænker tilbage på en kærlig mand, far, svigerfar og farfar, som på trods af et meget smertefuldt forløb bevarede sin humor, og på den smukkeste måde tog afsked med os alle sammen.

John døde kun 59 år gammel. Det er et smerteligt tab for os alle sammen, og det skal ingen hemmelighed være, at det er svært at komme videre, men når det bliver alt for svært, skynder jeg mig at tænke på alle de gode minder, jeg har. Det talte vi meget om de sidste dage, og sammen kunne vi glæde os over det, vi nåede at opleve sammen, og John kunne på den mest levende måde fortælle om vores oplevelse.

Med den erfaring jeg har i dag, er jeg helt sikker på, at et ophold på hospice, er det bedste man kan ønske sig ved livets slutning.

En god bekendt, Inger Marie Ørner, har sendt mig et af sine digte: De lyse minders følgeskab. Det er kommet til at betyde meget for mig, og jeg deler det gerne med andre.

- | | |
|--|--|
| 1) <i>Når et farvel i sorg bliver sagt
er livet som i skygge lagt
for livets glæde skjuler sig
og savn og længsel fylder mig</i> | 3) <i>For døden har en livets kraft
i det vi sammen jo har haft
den spirer i det klare bud
der siger: liv skal holdes ud</i> |
| 2) <i>Når et farvel forsoner sig
da viser sorgens mening mig
at jeg skal ville livets glød
selv i den mørke aftenrød</i> | 4) <i>Ja, døden tager alt fra mig
tilbagegiver gennem dig
så evigt ejes gennem tab
de lyse minders følgeskab</i> |

Bestyrelse og suppleanter i Hospice Støtteforening i Århus

Formand	Karla Gosvig, Stadevej 6, 8220 Brabrand, telefon 8626 2113,
Næstformand	Marie Andreasson, Vestervang 21, 2. th, 8000 Århus C
Kasserer	Karen Margrethe Sørensen, Ormslevvej 432, 8260 Viby J
Bestyrelsesmedlem	Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdsvej 23, 8270 Højbjerg
Sekretær	Rosa Poulsen, Adelvej 42, 8240 Risskov
Suppleant	Lene Juhl Kofod, Dalsvinget 14, 8270 Højbjerg
Suppleant	Vini Madsen, Borum Byvej 4, Borum, 8471 Sabro

Karla Gosvig
formand

Rosa Poulsen
sekretær